

Vragenlijst bezoekproject gezinnen

Deze vragenlijst is in het meervoud geschreven, bij sommige gezinnen zal er een gesprek met één van de ouders plaatsvinden en zijn de vragen in enkelvoud bedoeld. Het is de bedoeling dat in het korte verslagje de blauwe vragen beantwoord worden. De vragen die daar steeds onder staan, zijn om u te helpen het gesprek vorm te geven.

Hoe verhouden de ouders zich tot de gemeente?

- Voelen jullie je thuis in de gemeente?
- Bezoeken jullie bepaalde activiteiten in de gemeente?
- Wat vinden jullie van de activiteiten die jullie bezoeken?
- Lopen jullie ergens tegen aan in de gemeente?
- Wat vinden jullie mooi aan de gemeente?
- Welke dingen zouden jullie graag anders zien in de gemeente?

Hoe verhouden de kinderen zich tot de gemeente?

- Voelen jullie kinderen zich thuis in de gemeente?
- Bezoeken jullie kinderen bepaalde activiteiten in de gemeente?
- Wat vinden jullie kinderen van de activiteiten die ze bezoeken?
- Is er iets wat jullie kinderen missen of lastig vinden in de gemeente?
- Gaan jullie kinderen met plezier naar kerk? Zo ja, wat waarderen ze het meeste?

Hoe is het geloof van de ouders?

- Speelt het geloof een (grote) rol in jullie leven?
- Hoe zouden jullie je geloof omschrijven?
- Zijn er aspecten van het geloof die jullie moeilijk vinden?
- Wat maakt het geloof voor jullie waardevol?

Hoe is het geloof van de kinderen?

- Speelt het geloof een (grote) rol in het leven van jullie kinderen?
- Hoe zouden jullie het geloof van jullie kinderen omschrijven?
- Zijn er aspecten van het geloof die jullie kinderen moeilijk vinden?
- Wat maakt het geloof voor jullie kinderen waardevol?

Hoe is de huidige geloofsopvoeding?

- Is het belangrijk voor jullie dat jullie kinderen (gaan) geloven?
- Zo ja, op welke manier proberen jullie je kinderen in het geloof op te voeden?
- Praten jullie wel eens met jullie kinderen over het geloof? Zo ja, hoe gaat dat?
- Lezen jullie wel eens met jullie kinderen uit de Bijbel? Zo ja, hoe gaat dat?
- Bidden jullie wel eens met jullie kinderen? Zo ja, hoe gaat dat?

Welke behoeften hebben de ouders als het gaat om de geloofsopvoeding?

- Waar lopen jullie tegenaan als het gaat om de geloofsopvoeding?
- Wat zou de gemeente voor jullie kunnen betekenen als het gaat om geloofsopvoeding?
- Hoe zouden jullie het vinden om met ouders in gesprek te zijn over de geloofsopvoeding?
- Hebben jullie behoefte aan meer kennis op dit gebied? In de preek of een cursus?

Is er iets wat nog niet gevraagd is, wat jullie wel graag kwijt willen?